

Herinneringen verbinden
wat het oog niet meer ziet.

Marijke A. Pellikaan

Klaus L. Ohler

° Tilburg (NL) 15.08.1941
† Turnhout (BE) 14.05.2024

° Ludwigshafen (DE) 26.08.1940
† Zwijndrecht (BE) 05.08.2024

We redden ons wel
En toch ging dat niet
Maak je over ons maar geen zorgen
Wij kunnen dit wel
En toch konden we het niet
Het gemis van zo intens
Het vulde iedere minuut
De paniek je nooit weer te zien
Was zo groot
Dat er nachten waren dat ik niet sliep

We redden ons niet
En toch ging dat wel
Maak je over ons maar geen zorgen
Dat hoeft namelijk niet
Want alles wat je me leerde
Weet ik nog
Ik mis je
Elke dag
Maar wat heb je me veel gegeven
Dat neemt niemand van me af



Dit melden hun kinderen en kleinkinderen:

Flor de Maria Ohler & Jeroen Verstuyft
Marta Lidia Ohler & Finn Leys
Lilly Leys & Lupe Leys

De families Ohler, Pellikaan en aanverwanten.

De crematie heeft in zeer besloten kring plaatsgevonden.

*Onze dank gaat uit naar alle hartverwarmende uitingen
van medeleven. Het doet ons goed te weten dat mama en papa
zo geliefd was bij velen.*

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.

Correspondentieadres: Familie Ohler
p/a Uitvaartzorg Michael Deleu - Grote Baan 129 - 9120 Melsele
Digitaal condoleren via www.michaeldeleu.be