

Moedig en teder is met een hart vol liefde
een zorgzame Omie van ons heengegaan



Erna Fyen

*Juf Erna Don Bosco - Beveren
Gewezen bestuurslid Alabare kinderkoor
Medewerker van de Sint-Jan Evangelistparochie*

geboren te Beveren op 25 augustus 1950,
aldaar thuis, liefdevol omringd door haar familie,
zachtjes ingeslapen op 29 november 2024,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

echtgenote van Louis Hennissen

U wordt vriendelijk uitgenodigd de Verrijzenisliturgie bij te wonen
op **zaterdag 14 december 2024 om 11 uur**
in de parochiekerk Sint-Jan Evangelist, Eglantierlaan te Beveren.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 10.30 uur.

Aansluitend laten we haar rusten in de familieconcessie
op de begraafplaats te Melsele.

Correspondentieadres:

*Familie Hennissen
p/a Uitvaartzorg Michael Deleu
Grote Baan 129 - 9120 Melsele*

Digitaal condoleren via www.michaeldeleu.be

*In de cirkel van mijn armen
ben jij oneindig nabij
In de cirkel van de eeuwigheid
worden jij en ik
weer
'wij'*

Dit melden u:

Louis Hennissen,

haar echtgenoot

Hans en Stephanie Van Acker - Hennissen,
Lieselore, (*haar metekind*)
Anneliese,

Olivier Hennissen,
Koralie,
Amélien,

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verlies:

Haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Fyen, Hennissen, Van de Vijver en De Graef.

*Met bijzondere dank aan Dr. Lotte Van Esbroeck (Kemnet)
alsook aan de verpleging van het Wit-Gele-Kruis voor hun warme zorgen.*