

Bedroefd, maar met veel mooie herinneringen,  
nemen we afscheid van

de Heer

# Marcel Boeykens

geboren te Antwerpen op 30 juli 1933  
en aldaar zacht ingeslapen in het ZAS Sint-Vincentius  
op 15 september 2024.

echtgenoot van Mevrouw Elvira De Laet

Wie samen met ons afscheid wil nemen van Marcel,  
wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtigheid bij te wonen  
in de aula Aster van het Crematorium van Antwerpen,  
hoek Jules Moretuslei 2 - Legerstraat te Wilrijk  
op **woensdag 25 september 2024 om 11 uur**.

Samenkomst in de wachtzaal van voornoemde aula  
omstreeks 10.45 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnenbos  
van de begraafplaats "Schoonselhof" van Antwerpen.

Correspondentieadres:

*Familie Boeykens - De Laet*

*p/a Uitvaartzorg Michael Deleu*

*Lange Lozanastraat 237 - 2018 Antwerpen*

*Digitaal condoleren via [www.michaeldeleu.be](http://www.michaeldeleu.be)*

Hij leeft verder in de herinnering van:

Elvira Boeykens - De Laet,

*zijn echtgenote*

Georges en Madeleine Raeyen - Aendekerk,  
kinderen en kleinkinderen,  
Francesco (†) en Liliane Convalle - Bervoets,  
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,  
Patrick Bryon,

*de neven en nichten*

Joris en Pauline Roeck - van den Kerckhove,  
Theo,

*hem zeer genegen*

*Een woord van dank voor de jarenlange goede zorgen aan  
Professor Dr. Julien Lambert, zijn huisdokter Dr. Yves De Loecker,  
Dr. Frank Van Den Branden, Dr. Jean-François Vermeire  
en Dr. Marc Sorber en op het laatst aan het voltallig personeel,  
afdeling G13, van het ZAS Sint-Vincentius te Antwerpen.*

*Dank ook voor de jarenlange vriendschap aan Jean-Pierre en Lina.*